

Dire au revoir hoofdstuk 20

literatuur

1. Het verhaal gaat erover dat een zoon zijn opa is verloren en dat hij op dezelfde dag is geboren als zijn opa is overleden en vertelt erover wat zijn vader die dag heeft gedaan en hoe hij het heeft ervaren.
2. De hoofdpersoon is degene die vertelt dat hij is geboren op dezelfde dag dat zijn opa is overleden,
3. De titel van het boek is dire au revoir wat betekent afscheid nemen en ik denk dat het titel van het boek dire au revoir is omdat de jongen afscheid moet nemen van zijn opa die is overleden op de dag dat hij is geboren.
4. Ik vind het wel een mooi verhaal omdat het wel een treurig verhaal is waarbij de vader van de hoofdpersoon door iets treurig gaat en het ook zo omschreven wordt door middel van vergelijkingen te maken met mooie woorden.
5. Ik vind dit wel een mooi einde en denk dat ik het ook zo had laten eindigen omdat dit een mooi einde is waar hij uiteindelijk ook ze vader bedankt op het einde, ik zou het verhaal laten verlopen door eerst een hoop herinneringen en gebeurtenissen te vertellen en dan ook zo een einde te vertellen.
6. Ik vind het geen moeilijk verhaal en snap het eigenlijk wel, vooral omdat er in het begin wordt verteld dat hij op dezelfde dag is geboren als zijn grootvader is overleden wat het verhaal een heel stuk duidelijker maakt, maar alleen omdat dit het einde is begrijp ik niet waarover het verhaal eigenlijk gaat en waarom zijn opa is overleden en wie de hoofdpersoon is. Hier door is het verhaal wel wat moeilijker te begrijpen maar is het einde tenminste wel duidelijk.
7. Nee ik ben het daar niet mee eens omdat mijn verhaal vooral emotioneel is en er wordt verteld hoe de vader zich voelt nadat hij op dezelfde dag zijn vader is verloren en zijn zoon is geboren. Dus er komt geen humor in voor het is alleen een eindbericht waarin de persoon mensen bedankt en verteld hoe zijn vader zich heeft gevoeld nadat hij zijn vader is verloren en zijn zoon is geboren.