

Frans
Letterkunde opdracht
Dire au revoir



Meneer van de Munckhof
Kyra van Doren en Floor Postma
H5A en H5E

1. Geef een samenvatting van jouw verhaal.

Hoofdstuk 12 verteld over de complexiteit van de relatie van Béatrice en Victor en de moeilijkheden die komen kijken bij afscheid nemen van mensen waar je veel van houdt en waar je veel herinneringen van hebt. Béatrice twijfelt over keuzes en vraagt zich af welke ze moet maken.

2. Wie is/zijn de hoofdpersoon/hoofdpersonen? Als je er meer hebt, waarom vind je dat er meer hoofdpersonen zijn?

Béatrice en Victor, het hoofdstuk gaat over wat hun doen. We vinden dat er meer zijn omdat het verhaal over ze beide gaat en niet over 1 van hun, ze hebben elkaar nodig. Er wordt veel over hun relatie gezegd allemaal vanuit het perspectief van Béatrice, dus zij is wel ook de belangrijkste van de twee.

3. De titel van het boek is Dire au revoir. Verklaar die titel aan de hand van jouw verhaal.

De titel betekent vaarwelzeggen, dit past bij het hoofdstuk omdat we denken dat het over hun relatie gaat waar ze afscheid van moeten doen, dat is erg moeilijk vinden we omdat ze een kind hebben en omdat ze erg lang samen waren. Ze komen nieuwe dingen over elkaar te weten wat ze anders naar elkaar laten kijken.

4. Wat vind je van het verhaal? Waarom vind je dat?

We vonden het opzich wel leuk, het was een beetje spannend en dat vonden we juist leuk. Toch vonden we het een beetje raar omdat we natuurlijk begonnen midden in het verhaal en we vonden sommige taal vrij apart.

5. Als je zelf een verhaal als dit zou schrijven (met dit thema en met deze personen), hoe zou jij het dan hebben laten verlopen en eindigen?

Als we als verhaal zouden schrijven zou ik schrijven dat ze vrienden blijven en zodat ze het makkelijker maken voor hun kinderen en voor hunzelf. Dit lijkt ons een mooi einde waar iedereen erg blij mee zou zijn en we vonden dat het opzich wel zou passen bij wat we gelezen hebben.

6. Is het een moeilijk verhaal? Waarom?

We vonden het middelmatig omdat de taal niet super moeilijk was voor iemand die niet super goed Frans spreekt, wel vonden we dat er aparte zinnen in stonden die niet te begrijpen waren. Daarom vonden wij de moeilijkheid middelmatig.

7. In de aanhef hierboven staat dat de tekst soms raar geformuleerd is en soms humoristisch. Ben je het daarmee eens vanuit jouw verhaal? Waarom?

Ja opzich wel, maar we snapte de humor vaak gewoon niet. Het was meer raar verwoord dan dat we het grappig vonden en soms zaten er uitdrukkingen in die we niet kenden. We denken toch dat als je het allemaal begrijpt dat het dan best grappig verwoord zou zijn.

Conclusie:

We hadden bijna alle antwoorden precies hetzelfde maar een aantal dingen hadden we anders opgepakt, die hebben we besproken en uitgelegd aan elkaar. Hierbij zijn onze antwoorden zich gaan vormen.